

Emmaüswandeling voor volwassenen

Zondag 4 oktober 2020

Bijzondere diensten commissie, GK Enter

Bekijk het filmpje via Youtube door de QR-code te scannen met de camera op je telefoon.



En/of lees de volgende tekst...

Je mag een nieuw leven leiden. En je hoeft het niet alleen te doen.

Dat is de boodschap uit het evangelie volgens Lucas waarin hij verhaalt over de twee mannen die van Jeruzalem naar Emmaüs lopen. Onderweg voegt zich een derde man bij hen. Hij blijkt de verrezen Jezus te zijn. Al pratend over de vreemde gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Jeruzalem opent Jezus de gesloten droefheid van de twee Emmaüsgangers.

Hij ontrafelt de verwarring en ordent de gebeurtenissen waardoor de twee mannen worden losmaakt van hun eigen gedachten en ze de feiten vanuit een ander standpunt kunnen bekijken. Ze krijgen inzicht en er ontstaat ruimte voor vreugde.

Voor de twee wandelaars is deze man die met hen meeloopt het begin van een nieuw leven. Ze zullen vanuit een ander perspectief leven en denken, gewoonten opgeven, kansen grijpen, zich niet laten bepalen door het verleden en buitengewone paden gaan. Ze zullen niet bang zijn, maar met een positief en vreugdevol vooruitzicht de wereld tegemoet treden. Ze kunnen ook anderen van een andere kant bekijken.

Loop samen 5-10 minuten in stilte de route door het bos...

Na die minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken.

Eerst mag de één vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Als het gesprek stil dreigt te vallen, hebben we nog wat vragen om jullie weer op gang te helpen.

- Wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof, en waarom?
- Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee, kun je erover vertellen?

- Zijn er momenten in je leven geweest waarop je iets van God hebt ervaren?

Aan het eind stel je de vraag: Heb je het gevoel gehad dat er iemand met je meeliep tijdens deze wandeling?

De Emmaüswandeling

Als Jezus naast mij lopen zou,
wat zou ik Hem dan zeggen?
Ik zou Hem dingen vragen,
zodat Hij ze uit kan leggen.

Ik zou eens willen weten,
wat Hij van de wereld vind.
En hoe het komt dat Hij mij ziet,
als Zijn geliefde kind.

Want hoe bijzonder is het,
dat Hij in alles steeds voorziet?
Dat Hij mij bij de hand neemt
en mij nooit tekort schiet.

Ook zou ik willen weten,
hoe het zit met alle nood.
Met alle ruzie, oorlog
en soms de vreselijke dood?

Waarom toch al die pijn,
die leegte, dat verdriet?
Soms is het onbegrijpelijk
en snap ik het echt niet.

God is een God van liefde,
een God die van ons houdt.
Waarom gaat het dan in de wereld
zo vaak, zo fout?

Maar dan zegt Jezus tegen mij:
"Vertrouw op Mij, mijn kind...",
dat doet mij weer beseffen
wat ik van mijn Jezus vind.

Mijn Jezus is mijn Redder,
mijn Verlosser en mijn vriend.
Hij is voor mij gestorven,
hoewel ik het niet heb verdiend.

Ik kniel dan weer voor Jezus
en leg al mijn zonden neer,
aan 't kruis van Jezus Christus.
Mijn Jezus is mijn Heer!